



## Malthe og Jans tur til Ungarn

Historien starter et stykke tid før VM i Ungarn, Debrecen. Malthe vil med som deltager til sit første store stævne i fullcontact, nu da VM for første gang afholdes i EU. Der blev spurgt om andre ville med, og jeg tænkte lige over det en enkelt engang, og jeg sagde så ja til at tage med som Tilskuer/hjælper, uden helt at vide, hvad det egentlig ville sige, at være med som hjælper. Jeg syntes det kunne være en stor oplevelse, at komme med, og se hvad niveau atleterne er på. Min erfaring med fullcontact FMA var/er ret begrænset, ca. 2 timers sparring op til DM sidste år, pga. meget arbejde, og har ikke rigtigt gjort mere i det indtil jeg sagde ja til at hjælpe Malthe. Ugerne gik, og jeg havde en del samtaler med Thorbjørn og Malthe for at lærer hvordan jeg skulle agere, forberede mig som hjælper, så det eneste Malthe skulle tænke på, var at kæmpe og intet andet. Vi fik heldigvis en masse, som ville hjælpe os med sparring, ugerne inden vi skulle afsted, så jeg også kunne nå at få lært noget, også små praktiske ting som, hvor meget skulle hans hjelm spændes, at han ville have handskerne trukket lidt op over underarms beskytterne, hvor den ene underarmsbeskytter lige skulle drejes lidt så han fik mere bevægelighed. Vi skulle lærer at snakke sammen, på en anden måde end vi var vandt til, Malthe med hans store erfaring og min manglende, men vi kunne sagtens mødes på midten, og der blev lyttet efter hvad jeg sagde, han stolede på mig og det kunne man se i de efterfølgende omgange, når jeg havde givet råd i pauserne. Han rettede også på mine tilbagemeldinger i mellem omgangene, hvis jeg ikke fik sagt nok, ikke meldt klart ud. En god proces og jeg fik lært hvad jeg skulle holde øje med i kampene.

Turen ned til Ungarn gik godt, uden problemer. Vi måtte have en kuffert med hver i flyveren, så halvdelen af Malthes udstyr til fullcontact lå i min kuffert for at vi kunne få alt med. Bus til Billund, fra Billund til Budapest direkte med fly. Da vi ankom til Budapest kl. 21.00 mandag aften, blev vi hentet af en minibus/taxi, som skulle køre os den lange tur fra Budapest til Debrecen hvor VM ville blive afholdt, en tur som ville tage 3 timer, havde rejseguiden skrevet i mail til os.. Da Kl. blev 23.10 ankom vi til "Play Pub House" hvor vi skulle tilbringe den næste uge, ved ikke om vores chauffør var på akkord, men det var nu godt at komme i god tid, så vi kunne begynde at få en normal døgnrytme, og stå op til normal tid mht. VM.. "Play Pub House" var blevet tildelt os, fordi det vi oprindeligt havde fundet, der skulle der afholdes musik festival, og de tog altså ikke hensyn os deltagere ved VM. Et oki sted vi var blevet indkvarteret, ovenpå en pub, hvor der også var mulighed for at spise. Simpelt værelse med 2 enkelte senge, lille bad, ingen A/C men

en lille ventilator, set i bakspejlet så var det godt, ikke at have A/C på trods af varmen, hvis man nu gik hen og fik ondt i halsen, blev forkølet, tænker mest på Malthe her.

Tirsdag, vi ville op til normal tid, og begynde at se os om, bla. Efter indkøbs muligheder, gode spisesteder, og selvfølgelig hvor præcist VM blev afholdt, vi fik da godt nok gået og set en del af byen inden vi fandt stedet, Et stort kongres center. Malthe blev indvejet, fik taget billede, og vi fik udleveret vores adgangskort til VM. Der var ikke mulighed for at komme ind og se i selve kongres salen desværre. Hjem og få lidt og spise, slappe af og læse lidt. Vi ville ikke have, at Malthe skulle spise alt for tungt morgenmad, på selve dagen han skulle kæmpe, så derfor kunne vi godt spise morgenmad hvor vi boede onsdag morgen hvor VM skulle starte, fordi han først skulle i kamp om fredagen. Vi spiste kun morgenmad en enkelt gang der, æg og bacon med en ½ flaske olie i. Vi havde snakket om, at vi ville opleve det hele, så vi mødte op til presse konferensen kl.13.00 for at se hvad der ville ske der. Der blev snakket lidt om hvad der skulle ske til VM, de forskellige lande blev nævnt, vi vidste ikke at Malthe så skulle træde med frem og blive præsenteret når han nu repræsenterede Danmark, så vi stod bare lidt i baggrunden og kiggede. Lige pludselig blev Percival og Danny Huertas hevet frem for lige og vise lidt FMA, man kunne se på dem at de ikke lige havde forventet dette, men det tog de i stiv arm, og gav en lille opvisning for de fremmødte journalister i bla. Espada y daga, nedtagninger og lidt hvirvle.

Danny Huertas, Percival Pableo, Kent Rodell og Malthe Thestrup Andersen lige efter Presse konferensen.



Samme dag kl 16.00 skulle der være Directors meeting, vi snakkede med Percival og Danny Huertas, som sagde at Malthe skulle møde op som repræsentant for Danmark, og måtte tage hans assistent med, mig =).

Det var alle repræsentanter for de forskellige lande, hvor der skulle tages stilling til budget, regler under VM for de forskellige kategorier, at de gerne ville have en hjemmeside for WEKAF. Der skulle vælges ny præsident, vicepræsident og en sekretær for de næste 2 år, som der så skulle stemmes om. Det var ikke lige hvad vi havde forventet, men det var nu meget sjovt at være med som den lille nation med 1 deltager og en hjælper, men endnu vigtigere, vi fik mødt en masse og fik nogle gode kontakter med dem som har med WEKAF at gøre. Vi fik også lige taget et gruppe billede efter mødet.



Om aftenen kl 19.00 onsdag var der åbnings ceremoni med spisning, det var rigtig hyggeligt, vi sad sammen med Team GB.. De nyvalgte, præsidenten, vicepræsident og sekretær blev præsenteret for hele forsamlingen, og efterfølgende blev repræsentanterne for de forskellige lande hevet op til scenen, de skulle aflægge en ed foran SGM Dionisio Diony Canete. Vi snakkede en del med Team Great Britain, bla. Den nye vicepræsident Norman Charles, de lovede at bakke os op og hjælpe os når de kunne, og vi ligeledes dem.



Malthe ved siden af Norman Charles fra Team GB

Torsdag morgen, indmarch kl 10.00 med flag. Vi fik fortalt, at der skulle synges National sang. Vi kiggede lidt på hinanden, "kan du huske hele teksten, øhmm", mig i gang med Wi-Fi og google den, men vi fik så besked på, at de ville spille melodien og vi så "bare" skulle gå ind med flaget foran os. Stor oplevelse, når der er 20+ nationer, specielt når man ser store nationer som Team GB, USA, Australien osv.

Torsdagen skulle gå med sayaw og first hit, single Stick og kniv. Det havde jeg set frem til, specielt sayaw, og fik filmet en hel del af det. Vi havde fået at vide, at der kunne komme ændringer i programmet, så jeg smuttede hjem, og hentede Malthes udstyr for en sikkerhedsskyld, vi fik ikke brug for det den dag, men vi var lidt mere afslappet, bare i tilfælde af. Der var en masse gode sayaws, med single stick, espada y daga, bankaw, ung som gammel deltog. Det lidt sjove den dag var, at Team GB 15 min før tid, fandt ud af de ville være med i team sayaws, de øvede i 10 min, og vandt en sølv medalje. Folk havde virkelig konkurrence instinkt, gik meget op i det, tror også de vidste hvordan de skulle stikke til hinanden, for de kunne virkelig også provokere, der var en som var ved at ryge i flæsket på sin modstander uden for ringen. Intet skete heldigvis, og den efterfølgende dag, var alt godt igen med håndsækning og alt mulig held og lykke med kampene den dag. Syntes dog jeg hørte en sige "break a leg", og en andens respons til det var "hey, you break something to".

Fredag morgen, single stick fights skulle afholdes i dag. Malthe var klar efter en god nats søvn, lidt let at spise og drikke, lidt nervøs som man skal være, men ellers tændt. Seniorer skulle i kamp først, så mænd, kvinder og børn. Så Malthe skulle holde sig klar, de ville annoncere over højtaler en ½ time før kampene skulle kæmpes, så han kunne nå at varme op. Der blev desværre ikke filmet så meget den dag, der var lidt kaos, skærmene fortalte en ting, og de sagde noget andet over højtalerne. Så var det pludselig tid til at Malthe skulle i kamp, første kamp mod en fra Ungarn, værtslandet, fik ingen video af den desværre, det var vigtigere at coache Malthe. Malthe var i sit es, han dansede bare rundt om ham, og kunne ramme ham som han havde lyst til, blokkede mange af modstanderens slag og kunne efterfølgende

straffe sin modstander for hans fejl, bam bam bam, ud igen, bam bam bam, ud igen, masse bevægelse. Han vandt samtlige omgange uden problemer, der var klasse forskel.



Malthe mod Ungarn (samme som han kæmpede finale mod i double stick den efterfølgende dag)

Næste kamp 15 min efter, ville blive mod en fra Australien, vinderen af den kamp ville ende i finalen. Jeg snakkede lidt med en fra Team GB, han fortalte at Australien havde nogle og 40 stykker i Malthes vægtklasse som ville have været med, og man har kun mulighed for at tage 2 med i hver vægtklasse fra en nation. Så det er altså den bedste af de bedste fra Australien han skulle møde. En hård kamp, Australieren var kommet for at vinde, han pressede Malthe rigtig godt, og efter 1 runde, fortalte jeg Malthe at de stod lige, han blev nød til at gå ind og vise hvem som bestemte her i ringen, og bevæge sig noget mere, modstanderen ville gerne ind på livet af Malthe, for han kunne ikke konkurrere på distancen, det var Malthe simpelthen for hurtig til, og klogt valg af modstanderen, han vidste hvad hans svaghed var i mod Malthe, han vidste hvad han skulle gå efter, 2 runde, Malthe for sat sig på kampen, han viser en masse teknik, slag fra alle sider, danser rundt om modstanderen hver gang han kommer buldren frem, Malthe for ødelagt australierens taktik. 3 omgang, de er begge 2 trætte, det kan man se, tunge slag, det er mere fysisk end teknik i 3 runde, Malthe for afleveret flest slag, det er ingen i tvivl om, og han vinder fortjent denne kamp og er i finalen.



Finale, der skulle kører 3 kampe inden finalen, så Malthe kunne nå at få pusten. Hans modstander ville blive den regerende verdensmester fra Norge Kent Rodell, han havde en kamp mindre inden finalen, en computer ville udtrække en tilfældig, pga. ulige deltagere, så det var fair nok, var lidt bekymret med Malthe pga. kampen mod Australieren, det var en hård fysisk kamp. Han virkede dog frisk og klar til finalen, og som lovede, troppede folk fra Team GB op og heppede på Malthe, jeg fik end da en

englænder med i ringhjørnet, en Verdensmester, for at hjælpe mig, man må stå 2 coaches ved hvert ringhjørne og jeg ville gerne have den extra hjælp, han ser nok nogle ting som jeg ikke gør, så alt hjælp var velkommen. Det med coache i hjørnet, det var som om, reglerne var lidt lempet for nogle nationer, Østlandene blev der ikke sagt noget til. Nå, men tilbage til finalen med Malthe, Malthe er klar til 1 runde. Det går stærkt, rigtig stærkt, Malthe kommer ind med 1-2 slag og får hurtig 5-7 slag på tilbage vejen, Modstanderen lokker Malthe, Malthe kommer for tæt på, og Nordmanden aflevere en 3 slag, uden selv at blive ramt, det ser ikke så godt ud i dommerens øjne. Kampen er for meget på modstanderens præmisser, vi vil gerne have mere bevægelse og mere efter maven, han er åben til maven. Det virker bedre i 2 omgang, Kent Rodell har ikke samme stamina som Malthe, Malthe er godt bevægelig, man kan se det irriter modstanderen, men han slår afsindigt hurtigt og får afleveret flest slag, ligesom en hvirvlevind, når Malthe kommer for tæt på. 3 Omgang, sidste omgang, de er trætte, en mere lige omgang, der er mange som står rundt om og hepper, de kan se det her er teknik på højt plan, der bliver virkeligt gået til den, der bliver råbt og skreget, "10 sekunder, kom nu det sidste, presse, æd dig selv", kampen er ovre. Malthe får sølv, og Kent Rodell en fortjent guld, en fair kamp, ikke noget at komme efter. Fedt at have den på video, der skal studeres og læres af denne kamp. SGM Dionisio "Diony" Canete kom over til os efter kampen, han fortalte at det havde været stævnets absolut bedste kamp, og han fortalte hvorfor. Den var ikke som alle de andre kampe der havde været, mange kæmpere møder op med en super fysik og går i clinch i 3 gange 1 min. Og når alligevel langt med det, dvs. hver omgang er en gang buldren frem uden den store teknik med de samme få forskellige slag (Det kan være svært for dommerne at se hvem som laver mest, hvilket en kamp i sværvægt hvor de også var i clinch alle omgange, skulle ud i 4 omgang, dommeren sagde direkte til dem at de blev nød til at arbejde mere på distancen for at de kunne dømmes), ligesom ham fra Australien som Malthe mødte, men når de så møder en som har bevægelighed og kan angribe fra alle vinkler, så er de i problemer, her i denne finale så man 2 atleter på højt plan, begge med en masse bevægelse og bloks, undvigelse, og nogle lynhurtige kombinationer. Det var altså en kamp han ville huske, den skilte sig ud.

Fredagen hvor der blev kørt single stick, var der også en udnævnelse til Grandmaster, en fra USA.



SGM Dionisio "Diony" Canete, med Percival og Steve wolk ( Steve wolk, Verdens mester i WEKAF regi 6 VM i træk, et eller andet med en trøste guld han vandt over en dansker i 96 Los Angeles ;) )

Vi tager hjem og får noget at spise, det har været en hektisk dag, mange kampe, prisuddelinger imens der foregår kampe, så der har været en masse renden frem og tilbage, vi ser frem til sidste dag med dobbelt stick kampene. Næste morgen, hurtig i bad, noget og spise og så afsted til Kongres centret, vi bor ca. 15 min gang fra hvor VM bliver afholdt, og kan få købt noget mad og drikke med til dagen. Vi ville ikke satse noget, så vand blev købt på flaske dernede, selvom jeg havde fået fortalt man godt kunne drikke vandet dernede, så kunne man altså lugte klor i vandet på diverse toiletter, og for ca. 2 kr. fik man 1.5 l. vand, så det var til at overkomme. Frisk og vel udhvilet mødte vi op til den sidste dag, Malthe skulle i gang inden for den første time, så han gik og varmede op, og holdt sig klar. Første kamp af dobbelt

stok mod Ungarn, fik den desværre ikke på video, men det var en god kamp, igen kom Team GB med support og hjælp som coach. Malthe havde klart overtaget i alle 3 runder, han kunne sætte sine slag som han havde lyst, blokkede mange af de indkomne slag, og havde utallige hop med dobbeltslag til toppen af modstanderens hjelm, og de sad bare hver gang, Ungareren havde ikke noget modsvar til dette. Der blev arbejdet godt udefra på distancen, hvilket ham fra Ungarn ikke kunne matche, Malthe vandt sikkert kampen. Med denne kamp røg Malthe direkte til finalen.

I finalen skulle han møde endnu en fra Ungarn, vi fik desværre ikke support til denne kamp fra briternes side, de havde deres egen at se til, men hjælpen kom så fra Norge =). Det var samme modstander fra Ungarn, som Malthe kørte over, i Single stick dagen for inden. En oki 1 omgang, Malthe for afleveret flest slag, han arbejder godt, der er meget clinch, ungareren stormer frem, en del af modstanderens slag bliver blokkeret. For fortalt Malthe, at han skal huske lave slag til maven/låret i pausen, der bliver fulgt op på det, igen meget clinch, det er en fysisk kamp kan man se, Malthe kan ikke rigtig komme på afstand, så meget af kampen bliver en tæt "brawling", Malthe får stadigvæk afleveret flest slag. Sidste omgang, nu skal Malthe simpelthen æde sig selv, han skal brænde fuldstændig igennem, han får kørt Ungareren træt i løbet af de første 30 sekunder af fighten, de sidste 30 kan Malthe slå som han har lyst, Ungareren har ikke meget at give af. Kampen slutter, Ungareren vinder, og vi kan ikke tro hvad vi hører, Nordmændene som står og heppede på os kigger målløse frem for sig. Det må være godt at være Ungarer, når VM bliver afholdt i Ungarn, med en Ungarsk dommer i ringhjørnet. Tydeligvis skuffet, vi vil se videoen om det nu kunne passe. Tror Malthe så den 5-6 gange på min smartphone, vi er ikke imponeret over dommerne, dem vil vi helst ikke udtale os om (lånte den lige fra en tidligere landstræner i fodbold, det citat). Der var mange gode kampe den dag med dobbelt stick, og nogle få Bankaw kampe, og så var der team fights, det var sjovt, ingen træner tilladt i ringhjørnet, hvilket Polakkerne ikke ville forstå, indtil der endelig var en Amerikansk dommer som fortalte dem hvordan landet lå, så stak de piben ind (tror ikke der var så mange der kunne lide dem). Danmark var lige pludselig med i team fights (2x Nordmænd og så Malthe). Det blev til en enkelt kamp for Danmark, Norges team tabte til Ungarn i finalen som var ret tæt, derefter ville vi hjem og gøre os klar til afslutningsfest med spisning.

Vi mødte op til spisning kl 19.00 lørdag aften, som der havde været kampe lige indtil en time forinden, imponerende med den hurtige oprydning, og opstilling af borde og service, og lige en scene havde de også lige bygget op imens. Da vi alle havde sat os til rette, var der ikke rigtig nogen som havde spist endnu, vi glædede os til at få noget mad ned, men vi skulle lige have nogle taler først, med taksigelser til diverse folk. Det var alt lige fra sponsorer, borgmesteren kom forbi, Selvfølgelig SGM Dionisio "Diony" Canete, præsidenten for WEKAF, og det blev bare ved og ved, man skulle tro man var med til Oscar festen, med alle de tak sigelser, det hele blev afsluttet med en opvisning af ungarere klædt i fortidens kampudstyr med deres våben, hvor de skød med bue og pil, svingede en pisk, kæmpede med sværd, hvilket de var knapt så gode til, måske de skulle træne lidt Arnis ... hmmm..... =)



Efter det, fulgte Ungarsk folkedans, som mere eller mindre gik ud på at klappe på ben, sko og hinanden imens man svingede rundt om hinanden (tror selv jeg kunne gøre det i en brandert), der var gået næsten 2 timer, og vi havde ikke spist endnu, folk var ved at blive utålmodige, men så blev de færdige, jeg råbte selvfølgelig på ekstra nummer, hvilket fik Vicepræsidenten fra Team GB, Norman Charles vi sad ved bord ved, til at flække sammen af grin. Det var noget udmærket mad, vi fik kørt noget ned i skrutten, vi var virkelig sultne. Vi tog dog tideligt derfra, sammen med Team GB og gik en tur i byen og fik noget at drikke, en velfortjent øl.

Vi har fået en masse nye venner, kontakter, specielt fra Team GB, Norge og et par enkelte fra Australien, USA og Frankrig. Det har været en stor oplevelse at være med til, og se det niveau som atleterne er på. Det har givet blod på tanden, det har givet en masse erfaring til både Malthe og mig, og vi kan se hvad vi skal ændre på, både som udøver, men også som coach. Vi ser frem til flere tuneringer, ved der kommer et par stykker i september og november i England, kunne jo godt være vi skulle med der, Norman sagde at vi var mere end velkomne, og han nok skulle hjælpe os hvis vi kom derover, og vi har også en aftale i Oslo med noget sparring.

De sidste par dage inden vi kom hjem, brugte vi i Budapest, hvor vi boede på et Hostel. Vi kom ud og så os lidt omkring i byen, der var en masse gode spisesteder til meget billige penge, Malthe fik prøvet de der Varmekilder, jeg fik set på en masse Arkitektur og taget billeder. En by vi begge blev enige om, at vi godt ville besøge igen på en ferie, hvor vi har mere tid.

Jeg ser frem til om 2 år, når der er VM i Cebu city, jeg vil afsted igen, måske som deltager denne gang, hvem ved ;)

Vikingerne møder Filippinerne.



Jan Corfitsen